

Vrijwilliger Chris voert mensen naar het ziekenhuis

“Voor Hop-in laat ik mijn slaap. Echt waar”

Chris Van Renterghem is chauffeur bij Hop-in, de vrijwilligersorganisatie van LM. Toen we hem spraken, had hij net een slordige 120 kilometer achter de kiezen. Zijn enthousiasme is aandoenlijk. “Ik heb vanmorgen iemand naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht gebracht en terug”, glundert Chris. “Dat is vroeg opstaan. Maar ik doe dat met plezier.”

“Bellen ze me op en ben ik vrij? Dan zeg ik altijd *oké, laat maar komen!*”, vertelt Chris Van Renterghem uit Asper. Die drive als vrijwilliger zit er al lang in bij hem. “Dat komt door mijn kinderen, die topsporters waren. Bij wedstrijden kwamen er sporters uit het buitenland. Die hadden geen geld, dus waren er vrijwilligers nodig om die mensen onderdak te geven. Het respect dat je krijgt, is enorm. Met de eerste die hier logeerde, heb ik nog altijd contact.”

Warmte

Op 1 januari van dit jaar ging Chris op pensioen. “Ik ben altijd al onder de mensen geweest. Ik zag de oproep in de nieuwsbrief van LM en vond het meteen iets voor mij. Je doet er iets voor, maar je krijgt er ook iets voor in de plaats: warmte en erkenning. Ik dacht: *ik probeer dat ook eens bij Hop-in*. En wonderwel is dat daar ook het geval.”

“Mensen die meerijden zijn enthousiast. Er zijn zelfs twee gezinnen die specifiek naar me vragen”, zegt Chris trots maar bescheiden. “Een vrouw die ik regelmatig voer, vertelde me dat ze voor Hop-in een beroep deed op taxichauffeurs. Dat was een ramp volgens haar.”

Iemand meenemen in de wagen is in het begin even aftasten. Maar daar heeft Chris geen moeite mee: “Ik begin altijd wat vragen te stellen: *heb je geen schrik bij een andere chauffeur? Waar moet ik op letten als ik rij?* Dan begin ik ook zelf wat te vertellen en plots kom je op een



terrein waar zij zich thuis voelen. Met de mensen die ik moest voeren, klikte het al altijd. We hebben veel plezier.”

Voldoening

“Ik zit ook gewoon graag in een wagen. Als je mij in een wagen plaatst, kom ik - raar genoeg - tot rust. Sturen ze mij naar de andere kant van het land? Ik doe het met plezier.” En file of niet, het deert Chris niet. Hij rijdt er behendig langs. “Vanmorgen zei de radio dat er file was. Ik stelde voor om van de snelweg te gaan en een omwegje te maken. Dat was geen probleem: we waren er sneller.”

Chris raadt rijden voor Hop-in aan voor iedereen die graag sociaal bezig is. “Voor Hop-in laat ik mijn slaap. Echt waar. Ik

help graag mensen en het geeft mij voldoening als ik nuttig ben. Zoals vandaag. Mijn dag kan niet meer stuk.”

Wil jij iemand naar het ziekenhuis, kine of dokter brengen?

Word vrijwilliger bij Hop-in!
Bel 09 235 72 82, mail hopin@lm.be
of surf naar www.lm.be.

Wat mag je verwachten?

- Een waardevolle tijdsbesteding
- Onkostenvergoedingen
- Verzekeringen
- Vormingen
- Ontmoetingsmomenten